



# Delteykschool

Ruimte om te zijn

De Curtis 7e  
3985 LK Werkhoven  
T. 0343 551295  
info@delteyk.nl  
www.delteyk.nl

## *Identiteitsnotitie Delteykschool*

Onze school is vernoemd naar Pastoor Dr. Delteyk, oud-pastoor in ons landelijke dorp Werkhoven. Hij was een kindervriend, was vaak in gesprek met hen en ontwikkeling van kinderen boeide hem. De school deed hem veel. Hij was een van de mensen die zich ingezet heeft voor de bouw van onze school (in 1969). In 2011 zijn we verhuisd we naar een nieuw gebouw, de multifunctionele accommodatie het Kwartier. Onze school is een katholieke school en staat open voor allen die zich thuis voelen bij onze manier van werken en leven. Wij maken dit duidelijk in de sfeer die wij met elkaar creëren, in de ruimte die wij elkaar bieden en in het respect dat wij hebben voor ieders mening, in de taal die wij spreken.

### *Waarden van de school en levensbeschouwelijk onderwijs*

**GROEI** - haal het beste uit jezelf. Naar 'de Delteyk' ga je om te groeien. Jezelf en de wereld te ontdekken en alles mee te krijgen wat je nodig hebt om een gelukkig, sociaal en zelfstandig 'groot mens' te worden. Voor ons levensbeschouwelijk onderwijs betekent deze waarde dat wij de kinderen kennis van verhalen, rituelen en godsdiensten meegeven. Daarnaast stimuleren wij kinderen om hun eigen identiteit te ontwikkelen door hierover in gesprek te gaan met elkaar: welke betekenis ervaren zij in verhalen en rituelen, wat vinden zij mooi en waardevol?

**VERBINDING** - aandacht voor elkaar. Door samen te spelen, leren en werken voelen we dat we bij elkaar horen, hoe verschillend we ook zijn. Op 'de Delteyk' luisteren we naar elkaar, durven we vragen te stellen en staan we open voor de mening van anderen. Deze waarde maken wij op levensbeschouwelijk gebied concreet in vieringen en rituelen, door diverse religieuze gebouwen te bezoeken en door open en onderzoekend met elkaar in gesprek te gaan naar aanleiding van verhalen, rituelen en ervaringen.

**VERTROUWEN** - je kunt het zelf (leren). Kinderen kunnen vaak veel meer dan zij denken! Wij laten onze leerlingen actief samenwerken, meedenken en organiseren. Zij leren kritisch te zijn en zelf te kiezen. Nieuwe dingen proberen, niet bang zijn voor missers, en volhouden om je doel te bereiken. Vanuit het levensbeschouwelijk onderwijs bieden we verhalen en rituelen om dit te ondersteunen. Door hun inzet voor acties voor goede doelen op school ervaren de kinderen hoe zij van betekenis kunnen zijn voor anderen.

### *Hoe en wat*

1. **Verhalen**: in de methode Hemel & Aarde staan bijbelverhalen en verhalen uit andere religieuze tradities. Er zijn vijf themanummers per jaar, met elk zes lessen, waaronder steeds een les met een bijbelverhaal. Daarnaast is er op school een lijst met bijbelverhalen; deze worden extra ingezet.
2. **Rituelen**: in elke groep is een kaars die aangestoken kan worden bij bijzondere gebeurtenissen. Ook is er een stiltehoek op school. De informatie en lessen met betrekking tot eerste communie en vormsel worden geïnitieerd door de ouders in samenwerking met de katholieke kerk.
3. **Vieringen**: rond de grote katholieke feesten (waaronder Kerstmis, Pasen, Allerzielen, Sint Maarten) zijn er voor de hele school lessen en/of vieringen in de katholieke kerk of op school.
4. **Acties**: op school is er aandacht voor diverse acties zoals Wandelen voor Water, de Vastenactie en de acties van de Zonnebloem of andere actuele doelen.
5. **Bezoek religieuze gebouwen**: elke groep brengt jaarlijks een bezoek aan de katholieke kerk waarbij er uitleg is van verschillende aspecten van de kerk en de geloofsgemeenschap. Daarnaast streven wij er naar om in de bovenbouw andere geloofsgemeenschappen te bezoeken waaronder o.a. een moskeebezoek.